



Tijdens een rondrit van 11 dagen bezochten 30 Groene Kringers verschillende bedrijven en nationale parken in Australië.



Kangoeroes spotten met Groene Kring

Van 28 januari tot 9 februari reisden 30 Groene Kringers naar Australië. Na 22 uur vliegen, kwamen we aan in Brisbane, een stad aan de oostkust van Australië. Tijdens een rondrit van 11 dagen bezochten we verschillende landbouwbedrijven en nationale parken, om uiteindelijk uit te komen in Sydney. De mooie Australische landschappen waren voor velen één van de hoogtepunten van de reis. Naast *wildlife*, zoals koala's, emoes, kangoeroes en walibi's (zeg nooit kangoeroe tegen een walibi), konden de regenwouden en uitgestrekte vlaktes ook zeker gesmaakt worden. Wanneer er een kudde kangoeroes gespot werd, kon je dat in elk geval merken aan de sfeer in de bus.

Van de bezochte landbouwbedrijven was het bedrijf van Gerrit Kurstjens het bijzonderste. De Nederlander emigreerde naar Australië en baat er nu een akkerbouwbedrijf uit van 11.000 hectare. Dat runt hij met veel gevoel voor innovatie en met de modernste technieken. We raakten er bijna enkele Groene Kringers kwijt, want Gerrit zoekt nog mensen om mee te oogsten in het najaar. Als kers op de taart mochten een paar Groene Kringers meevliegen in het vliegtuigje van Gerrit. Zo konden zij de grootsheid van het bedrijf aanschouwen vanuit de lucht.

De reis naar Australië was voor onze Groene Kringers een ervaring om nooit te vergeten!

 Op zoek naar foto's of meer info over het bedrijf van Gerrit Kurstjens? Surf dan naar www.groenekring.be/nationalereis.